

DE
VERKLARING VAN
FRANKFURT

BETREFFENDE DE
CHRISTELIJKE EN DE BURGERLIJKE
VRIJHEDEN

In het verloop van menselijke gebeurtenissen wordt het soms noodzakelijk dat mensen van goede trouw zich uitspreken tegen machtsmisbruik. Dit mag alleen worden gedaan na serieus en biddend overleg, en zelfs dan, in een houding van nederigheid en met respect voor de autoriteiten die door God zijn ingesteld. Dergelijk protest moet worden uitgedrukt in de hoop dat burgerlijke autoriteiten die rechten en vrijheden blijken uit te hollen, alsnog hun verantwoordelijkheid als hun rechtmatige voorgeden kunnen vervullen.

Een paar bezorgde voorgangers uit verschillende continenten, bewogen door een opkomend totalitarisme van de staat over alle gebieden van de samenleving, en in het bijzonder de kerk, en de veronachtzaming van door God gegeven en grondwettelijk gegarandeerde rechten tijdens de Covid-crisis, sloten zich aan bij een gemeenschappelijke zaak om een plechtige verklaring op te stellen, die deze bedreigingen probeert aan te pakken met de tijdloze waarheden van Gods Woord. De volgende affirmaties en ontkenningen, afgeleid van Bijbelse principes, leggen we ter overweging voor aan alle christenen en relevante autoriteiten, in de hoop dat dit document licht en kracht zal geven voor een getrouw getuigenis van Jezus Christus in onze tijd.

2 Sam. 12:1-14; Hand. 4:24-29; Rom. 13:1-7; 1 Petr. 2:13-14

Artikel 1 God de Schepper als Soevereine Wetgever en Rechter

Wij bevestigen dat de Drie-enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – de persoonlijke Schepper is van alle dingen die zichtbaar en onzichtbaar zijn, de gezegende en enige Soeverein, en de ultieme Wetgever voor al het menselijk gedrag. Wij geloven dat Hij in de Heilige Schrift en het geweten van de mensen een onveranderlijke moraal heeft geopenbaard die geworteld is in Zijn eigen karakter en die de aard van goed en kwaad gedrag voor alle mensen te allen tijde definieert. Als wetgever heeft God een dag aangewezen waarop Hij de wereld in gerechtigheid zal oordelen door een Mens, de uit den doden opgestane Heere Jezus Christus. Voor Hem zij al de eer en een eeuwige heerschappij. Amen.

Wij ontkennen daarom dat onpersoonlijke materie de uiteindelijke realiteit is achter alle dingen en het geloof dat menselijk gedrag slechts een biologisch of sociologisch fenomeen is. Omdat God de ultieme wetgever en rechter is, ontkennen we het recht van elke aardse autoriteit om moraliteit te definiëren en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van hun burgers te eisen wanneer dit in strijd is met Zijn wet. We hebben ook goede redenen om de ethische uitspraken

en morele visie van de moderne staat in twijfel te trekken, omdat hun seculiere humanisme en relativistische ethiek geen transcendente basis hebben voor menselijk gedrag of moraliteit.

Gen. 1:1; 2:15-17; Ex. 1:17; 20:1-17; Joz. 2:3-6; Ps. 9:7-8; Dan. 6:11; Mic. 6:8; Matth. 28:19; Hand. 4:19; 5:29; 9:25; 12:17; 17:31; Rom. 1:32; 2:14-16; 11:36; Kol. 1:16; 1 Tim. 1:17; 6:15-16; 2 Tim. 3:16-17; Hebr. 11:3; Jak. 4:12; Openb. 4:11

Artikel 2 God als de bron van waarheid en de rol van de wetenschap

Wij bevestigen dat God, de Schepper, de Waarheid is en dat daarom objectieve waarheid bestaat en kan worden afgeleid uit Zijn openbaring in de Schrift en de natuur, en uit alle feiten die geloofwaardig kunnen worden geverifieerd. Wij onderschrijven de wetenschap die door middel van de wetenschappelijke methode en het debat de waarheden probeert te ontdekken die God in de natuurlijke wereld heeft ingebouwd. We bevestigen ook de beperkingen van de wetenschap, waaronder het onvermogen om gezaghebbend te spreken over gebieden buiten haar bevoegdheid en haar neiging om zich te vergissen wanneer gegevens ontbreken. Aangezien de mens in zonde is gevallen, bevestigen we verder dat al zijn gedachten, deducties en instellingen gradaties van corruptie bevatten die de neiging hebben de waarheid te vervormen, te manipuleren of te onderdrukken.

Wij ontkennen daarom dat menselijke regeringen moreel en ideologisch neutraal zijn en altijd weten of zoeken wat goed is voor hun burgers en dat hun verhaal onvoorwaardelijk moet worden vertrouwd. We verwerpen elke misleiding, angstzaaij, propagandisering en indoctrinatie door de staat en de massamedia, en alle berichtgeving over kritieke wereldkwesties die voorbarig, selectief of ideologisch manipulatief is. We verwerpen verder de beweringen van elke zogenaamde "wetenschappelijke consensus" die de wetenschappelijke methode verlaat en de zorgen van dissidente stemmen negeert of onderdrukt. We verwerpen ook het sciëntisme omdat, zelfs wanneer wetenschappelijke bevindingen een bepaald fenomeen correct beschrijven, ze complexe sociale realiteiten niet adequaat en normatief kunnen aanpakken of beleid kunnen voorschrijven dat ethische implicaties heeft.

Gen. 6:5; Ps. 19:1-8; 31:6; 119:160; Pred. 7:29; Joh. 3:33; 14:6; 16:13; 17:17; Rom. 1:18-20; 2 Kor. 4:2; Efe. 2:3; 1 Tim. 3:15; 2 Tim. 3:16-17; Jak. 2:9; Openb. 13:11-15

Artikel 3 De mensheid als het beeld van God

Wij bevestigen dat ieder mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God (*imago Dei*) en daarom inherente waardigheid en waarde heeft, samen met bepaalde onvervreembare rechten en vrijheden die nodig zijn voor een goed menselijk leven. Deze rechten en vrijheden omvatten het recht op gezamenlijke aanbidding, in persoonlijk en niet-persoonlijke relaties, beroepsarbeid en deelname aan de belangrijke gebeurtenissen van het menselijk leven, zoals het recht om de zieken en stervenden (vooral van de eigen familie) te troosten, begrafenissen bij te wonen, getuige te zijn van de geboorte van iemands kind, om te trouwen in een openbare bijeenkomst, om samen met anderen te communiceren en te eten, en om eervol werk te verrichten. We bevestigen ook dat regeringen moeten erkennen dat elk individu verantwoordelijk is voor hun eigen lichamelijke welzijn en het recht op persoonlijke medische zelfbeschikking moet beschermen.

Wij ontkennen daarom de ontmenselijkende acties van een overheidsinstantie of een andere instelling om iemand te onderwerpen aan psychologische manipulatie en intimidatie. Dit omvat het bevorderen van achterdocht jegens anderen door hen af te schilderen als potentiële bedreigingen voor het algemeen en individueel welzijn. We verzetten ons ook tegen het verplichten van medische beslissingen door de staat voor zijn burgers, en tegen het criminaliseren, afdwingen van segregatie, beroepsonmacht en elke andere ontneming van rechten van personen die ervoor kiezen om niet te voldoen aan het medische beleid van hun regering. Daarom verwerpen wij alle vormen van medische dwang en elke beperking van de individuele vrijheden voor mensen die niet besmet zijn met een besmettelijke, levensbedreigende ziekte; dit omvat de implementatie van vaccinpassen, sociale afstand of het dragen van maskers als een algemene voorwaarde voor toegang tot openbare plaatsen of voor deelname aan werk of sociaal leven. Wereldwijde trends in de richting van transhumanisme en technologische surveillance en controle over menselijke wezens waar we ons ook tegen verzetten, omdat ze de menselijke keuzevrijheid ondermijnen die zo fundamenteel is voor onze door God gegeven roeping om als Zijn beeldragers te leven.

Gen. 1:26-28; 2:24; 9:6; Ex. 20:9; Dan. 3:1-30; Matth. 25:31-40; 1 Kor. 6:12-20; 1 Thess. 4:11-12; Jak. 3:9; 5:14-15; Openb. 13:16-17

Artikel 4 Door God gegeven mandaten en grenzen van autoriteit

Wij bevestigen dat alle aardse autoriteiten hun gezag ('het recht om gehoorzaamd te worden') ontlene aan God, die over alles is en aan wie iedereen rekenschap moet afleggen. Wij geloven dat Hij hun verschillende verantwoordelijkheden (d.w.z. mandaten) heeft vastgesteld en daarmee grenzen heeft gesteld aan hun gezag. God heeft gezag gedelegeerd aan burgerlijke regeringen met als doel het goede te belonen en het kwade te straffen, en om de door God gegeven rechten en vrijheden te beschermen die aan alle mensen zijn toegekend. Hij heeft ook gezag gedelegeerd aan de kerk in haar verschillende uitingen, in het bijzonder om discipelen van alle naties te maken door het Woord van God te prediken, en om verlore geloofsgemeenschappen te stichten en te beheren die onder het gezag van Christus leven. Bovendien heeft Hij autoriteit gedelegeerd aan het gezin als de basiseenheid van de samenleving met als doel de maatschappelijke cohesie en seksuele trouw te bevorderen, en om kinderen te beschermen, te verzorgen, op te voeden op de weg van de Heere. We bevestigen ons recht als burgers, ouders en christenen om vrijelijk zelf onze overtuigingen en gedragingen te bepalen op basis van deze waarheden.

Wij ontkennen daarom totalitaire ideologieën van regeringen die de grenzen van hun gezag niet erkennen en ons het gezag toe-eigenen dat door God aan de kerk of het gezin is gedelegeerd. In het bijzonder verwerpen we de neiging van regeringen om overtuigingen en gedrag voor hun burgers te centraliseren door een autoritaire samenleving te creëren waarin de staat absoluut is. Zulk totalitarisme en etatisme is gebouwd op overtuigingen die goed en kwaad en de aard van mensen fundamenteel hebben geherdefinieerd en in strijd zijn met de goddelijke orde der dingen. Het effect van dergelijke overtuigingen is dat individuele en religieuze vrijheden tot slaaf worden gemaakt en een ideologische intolerantie ontstaat die probeert degenen die het er niet mee eens zijn het zwijgen op te leggen en opnieuw op te voeden. Wij verzetten ons ook tegen de opvatting dat kinderen eigendom zijn van de staat en daarom

onderworpen zijn aan indoctrinatie, en ook tegen elke aanmoediging of manipulatie van kinderen om medische procedures te ondergaan zonder toestemming van de ouders.

Deut. 6:6-7; Matth. 22:20-21; 28:18-19; Joh. 17:14; Rom. 12:1-2; 13:1-7; Efe. 5:21-6:4; Fil. 2:14-16; Kol. 3:18-20; 1 Tim. 2:1-2; Hebr. 13:17; 1 Petr. 2:13-14; 4:15; Openb. 13:7-8

Artikel 5 Christus als hoofd van de kerk

Wij bevestigen dat de Kerk van de Heere Jezus Christus Hem toebehoort ten koste van Zijn leven en dat zij alleen aan Hem verantwoording verschuldigd is in alle zaken van geloof en praktijk. Wij geloven dat het gebod van Christus om aan Caesar (d.w.z. het burgerlijk gezag) te geven wat aan Caesar toebehoort en aan God wat aan God toebehoort, de functionele onafhankelijkheid van de kerk van de staat vestigt. Wij geloven dat Christus, die Heere is over allen. Hij roept allen, zonder onderscheid van welke aard dan ook, op om vrij en regelmatig in Zijn Naam samen te komen in plaatselijke gemeenten om Hem in waarheid en liefde te zoeken en te dienen. We bevestigen verder dat de activiteiten van de plaatselijke kerk voor zover het essentiële daden van aanbidding zijn, alleen door Christus moeten worden geregeld.

Wij ontkennen daarom dat enige andere autoriteit jurisdictie heeft over de kerk om haar zaken te regelen in zaken van geloof en praktijk, of om haar activiteiten te degraderen tot een niet-essentiële status. We verwerpen dus alle acties van de staat die dwangmaatregelen opleggen aan de kerk en die haar activiteiten criminaliseren, belemmeren of reguleren die worden ondernomen als daden van dienstbaarheid aan haar Heere. Ten slotte verzetten we ons tegen de trend van digitale platforms voor de eredienst als substituten van de kerkdienst waar ook de gemeentelijke en persoonlijke contact essentieel zijn voor ons geloof.

Matth. 18:20; 22:21; Acts 5:28-29; 10:36; 20:28; Rom. 13:6-7; 1 Kor. 12:12-13; 2 Kor. 4:5; 5:10; Efe. 1:20b-23; 3:20; 4:15-16; Kol. 1:27; 1 Tim. 6:3-5; Hebr. 10:24-25; Openb. 5:9

Oproep tot respect, berouw en verzet

We prijzen en uiten onze dankbaarheid aan die burgerlijke autoriteiten die de essentiële aard van deze christelijke overtuigingen en praktijken respecteren en die een hoge achting hebben voor individuele en religieuze vrijheden. Aan die burgerlijke autoriteiten die deze vrijheden hebben genegeerd, roepen wij u op om u te bekeren en opnieuw de beschermers te worden van de vrijheid en van de rechten die God aan alle mensen heeft gegeven, opdat u door het misbruik van uw door God gegeven gezag niet aansprakelijk wordt voor Gods toorn. Tegen degenen die ons willen dwingen om de seculiere staat te gehoorzamen in plaats van God, zeggen we respectvol, maar krachtig (zoals Sadrach, Mesach en Abednego die weigerden het gouden beeld van Nebukadnezar te aanbidden): “We hebben niet van node u op deze kwestie te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zelfs als Hij dat niet doet, willen we dat u weet dat wij uw goden niet zullen dienen of de afgoden zullen aanbidden die u hebt opgericht.” (*Dan. 3:16-18*)

Tegen onze broeders en zusters in Christus over de hele wereld zeggen we: “Wees sterk en heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet, want de HEERE uw God is met u, alom waar gij heengaat.” (*Josh 1:9*) Het lijkt erop dat de wereld wel eens een tijd van beproeving

ingaat, niet alleen voor de kerk, maar voor iedereen die in vrijheid gelooft en zich verzet tegen tirannie. Laten we achter degenen staan die het moeilijk hebben, gearresteerd of met geweld geïsoleerd zijn omdat ze ervoor hebben gekozen om te doen wat goed is. Laten we solidair zijn met degenen wier kerken met geweld gesloten zijn of die uit hun gemeente worden verbannen. Laten we degenen die beboet worden of hun baan moeten verspelen omwille van Christus, op praktische manieren helpen en ondersteunen. Ter afsluiting vragen we onze broeders en zusters die hun hele leven onder vervolging hebben geleefd om voor ons te bidden, dat God ons de genade zou geven om degenen die ons vervolgen te zegenen en voor hen te bidden; dat God ons de moed zou geven om als Zijn getuigen standvastig te zijn in ons geloof; en dat Hij, die Heere is over alles, ons de kracht zou geven om trouw te blijven en door te zetten tot het einde. Amen.

2 Sam. 12:1-14; Dan. 5:22-23; Matth. 24:12-13; 1 Kor. 16:13-14; Efe. 5:10-13

* * *

(Vertaald door: Pierre J. Beaujon)